

FFF VOORSTELLEN

Rini van Bracht (Waalwijk, 1 juni 1947)



Een Nederlands biljarter die gespecialiseerd is in het driebanden.

Als vierentwintigjarige werd hij tweede op het wereldkampioenschap driebanden in Groningen. Het hoogtepunt in zijn carrière was de wereldtitel die hij in 1982 in Guayaquil (Ecuador) behaalde. In 1993 werd van Bracht in Aalborg (Denemarken) voor de tweede keer wereldkampioen.

Van Bracht won ook tweemaal het Europees kampioenschap driebanden (in 1984 en 1993) en acht keer het Nederlands kampioenschap driebanden, (de eerste maal in december 1970 en de laatste maal in januari 1989).

Door een ongeluk raakte Van Bracht ernstig gewond aan een van zijn ogen. Het gezichtsvermogen in het gewonde oog was nog maar 10%. Eigenlijk heeft hij dus steeds met een oog moeten spelen. Toch heeft dit zijn biljartcarrière niet nadelig beïnvloed. Uiteindelijk heeft hij op deze wijze twee wereldkampioenschappen in de wacht gesleept. Dit is opmerkelijk omdat het met een oog zeer moeilijk is diepte te zien. Op een wedstrijdbiljart van 284 cm bij 142 cm moet dat een flinke handicap zijn geweest. Van Bracht heeft een zaak in sportartikelen in Waalwijk.

Rini in actie zien tegen Blomdahl? Klik dan eens [HIER](#)

Raymond ridder Ceulemans (Lier, 12 juli 1937)



Is een Belgisch carambolebiljarter. Hij werd 35 keer wereldkampioen, 48 keer Europees kampioen en 61 keer kampioen van België.

Ceulemans bekwaamde zich al op zijn zevende in de biljartsport op de cafétafel van zijn vader. Ook voetbalde hij bij de plaatselijke vierdeklasser FC Nijlen. Ceulemans was een goede midvoor en in 1958 werd hij ontdekt door Beerschot. Maar een transfer zat er niet in; waarom weet Ceulemans zelf ook niet.

Hij stopte definitief met voetballen en legde zich helemaal toe op het biljarten. Met succes, want op zijn 23e veroverde hij op 19 februari 1961 zijn eerste Belgische driebandentitel. In 1962 won hij voor het eerst het Europees kampioenschap driebanden en een jaar later al voor het eerst het wereldkampioenschap driebanden met moyennes van respectievelijk 1.159 en 1.307. Hij werd kampioen van de wereldbeker driebanden in 1986, 1987 en 1990.

Na het veroveren van zijn honderdste titel kreeg hij de bijnaam Mister 100. Ceulemans werd in juli 2001 in Las Vegas uitverkoren voor de "Hall of Fame". Deze onderscheiding kreeg hij van de BCA, de leidende biljartorganisatie in de Verenigde Staten. In de zomer van 2002 werd Raymond Ceulemans door Koning Albert II tot ridder benoemd. In 2005 eindigde hij op de 52ste plaats in de Vlaamse versie van De Grootste Belg.

Ceulemans is tot nu toe de enige biljarter die Belgisch Sportman van het jaar (1978) werd. Een groep van 110 sportjournalisten verkoos hem boven atleet Karel Lismont en wielrenner Johan De Muynck. Bij de vrouwen ging de titel dat jaar naar zwemster Carine Verbauwen.

De "oude meester" nog eens in actie zien? Klik dan eens [HIER](#)

QUOTE VAN DE WEEK

**Mijn smaak is allereenvoudigst,
ik neem uitsluitend genoegen met het allerbeste!**

PRENT EN KOOKTIP VAN DE WEEK



Balkenbrij zelf bereiden?

- 500 gram lever, nier en/of hart
- 1 liter kookwater van worst
- 250 gram vers spek
- 1 eetlepel rommelkruid
- 250 gram boekweitmeel
- bloem

Bereiding

Lever, hart en nieren in het kookwater in circa 30 minuten gaar laten koken. In de vleesmolen malen. Kooknat aanvullen met water tot 1½ liter. De helft van het spek klein snijden en langzaam uitbakken. Het gemalen vlees, het uitgebakken spek (inclusief het vet), het in blokjes gesneden rauwe spek en het rommelkruid door het kooknat roeren. Al roerend het boekweitmeel toevoegen. De brij overdoen in een met bloem bestoven schaal en koud laten worden. In 1 cm dikke plakken snijden en snel om en om bakken in boter.

**Balkenbrij is heerlijk op
roggebrood en zelfs op
krentenbrood!**

BILJART ACCESOIRES



Handgrepen

Meer grip op het spel? Neem een handgreep voor uw biljartkeu.



Handschoenen

Natte vingertjes? Handschoenen voor links en rechtshandigen.



Krijt & krijthouders

Krijt en krijthouders, een belangrijk onderdeel bij het biljarten.



Gewichten voor de keu

Gewichtjes voor net dat beetje extra gewicht in het achtereind in je keu.



Koffers en tassen

Keu koffers en tassen, ideaal om uw keuen op te bergen.

lets te vieren deze maand?

Proficiat!



Je eigen leven leiden?

Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Hoeveel mensen leven niet het leven van iemand anders? Proberen de dromen te realiseren die hun ouders voor hen hadden? En geven hun eigen dromen op uit angst? Niet je eigen leven leiden. Dat is de grootste tragedie die je kan overkomen. Er op je sterfbed achter komen dat je niet het leven geleefd hebt dat je had willen leven. Niet eruit hebt gehaald wat erin zat. Niet jouw naam voluit hebt geschreven. Het is een van onze ergste angsten, juist omdat de implicaties ervan zo enorm zijn. Want waarom heb je dan geleefd?

DE TWEDE ZONDAG IN MEI

Traditiegetrouw is **Moederdag** een dag waarbij moeders van alle zorgtaken zijn ontheven. De bedoeling is dat de kinderen deze taak overnemen, bijgestaan door Vaders. De dag begint, ook traditiegetrouw, op bed. Moeder mag uitslapen op de tweede zondag in mei, en de kinderen maken het ontbijt. Vervolgens krijgt moeder ontbijt op bed met, ook traditiegetrouw, een geknutseld cadeau met een gedichtje waarin de kinderen duidelijk maken hoeveel ze van mammië houden.

Vader zorgt dan voor een echt cadeautje voor moeder. Daarmee is de historie van Moederdag vooral geëindigd in een commerciële dag waar het kopen van cadeaus steeds meer centraal is komen te staan.

Traditioneel blijft het geven van bloemen onderdeel van deze moeders verwendag.



NOOIT MEER UNNE KOEI SLACHTEN....



Kiske (Cornelis) van Riel woonde aan de Slimstraat nummer 29a. Daar had hij een slachterij en een winkel. Hij slachtte om het vlees en de vleeswaren in zijn winkel te verhandelen, maar hij slachtte ook voor de mensen uit het dorp. Huisslachtingen waren toen heel gewoon, niet alleen bij de boeren maar ook bij de burgers. In die tijd hielden veel mensen een varken. Zo kon men in de Tilburgsche Courant in 1932 lezen dat C. van Riel uit Udenhout een varken van 716 pond geslacht had bij familie van de Wouw. Waarschijnlijk zeer uitzonderlijk, anders had het bericht de krant niet gehaald. Kiske slachtte alleen maar varkens, want aan koeien slachten had hij een gruwelijke hekel. De reden daarvan was dat hij op een dag een koe moest slachten die hij verkeerd raakte bij het schieten. Het beest brak uit en rende als een dolle door de Slimstraat, waarna het alsnog afgemaakt moest worden. Kiske was zo vreselijk geschrokken, dat hij nooit meer een koe heeft willen slachten.



Arbitrage.

De arbiter en niemand anders heeft de leiding van de wedstrijd!

Een speler mag de arbiter vragen zijn oordeel te herzien, maar daarna is zijn oordeel onaanvechtbaar! Na afloop van de partij kan er eventueel protest aangetekend worden. Hij dient zich niets aan te trekken van anders denkenden van buitenaf.

Gedragsregels.

Naast de spelregels zijn er natuurlijk ook gedragsregels waar spelers zich aan dienen te houden.

Ordinair taalgebruik zoals vloeken of schuttingwoorden en bemoeien met de arbitrage zijn uit den boze.

Ook overmatig drankgebruik en onsportief gedrag kan voor de arbiter aanleiding zijn om in te grijpen.

Eerst kan er een waarschuwing uitgedeeld worden en misschien nog een tweede, maar de

arbiter kan zelfs bij een ernstige misdraging de speler diskwalificeren. Meestal, het komt gelukkig zelden voor, wordt eerst de wedstrijdleider geraadpleegd en/of op de hoogte gebracht. En de competitieleider moet op de hoogte worden gebracht, waarna mogelijk sancties volgen.

De bewegende bal.

Wanneer er afgestoten wordt terwijl een of meerdere ballen nog niet stil liggen van de vorige stoot, zal de arbiter de speler aftellen. Wanneer de vorige stoot een carambole heeft opgeleverd, zal ook deze niet geteld worden. De beurt was immers nog niet afgerond!

Voetjes op de vloer.

De voetjes van de vloer kan een leuke en vrolijke bezigheid zijn, maar bij het biljarten is het verboden.

Er dient altijd contact met de vloer te zijn, al is het maar met een teen.

De verkeerde bal.

*Een van de spelregels waar nog wel eens discussie en onenigheid door ontstaat, is het wel of niet waarschuwen wanneer dreigt dat met de verkeerde bal wordt gespeeld. In de diverse arbiter cursussen wordt geleerd dat **alleen de tegenstander** mag waarschuwen.*

Dus niet afspreken dat de arbiter dit ook mag doen. Dat geeft alleen maar kans op ergernis en onenigheid wanneer ook hij het niet op tijd ziet of van de afspraak niet op de hoogte is.



FFFFFFFFFFFFFF VOORSTELLEN

Benaderd door de redactie van de nieuwsbrief om iets in te sturen. Welnu bij deze dan. Ik ben Gerard te Marvelde, bijna 72 jaar, getrouwd, heb 2 dochters en 6 kleinkinderen.

Mijn vrouw en ik zijn beide geboren in Groenlo alwaar we een erg fijne jeugd hebben gehad.

Ik voetbalde destijds bij s.v. Grol, wat mijn lust en mijn leven was.

Van 1968 tot 1970 in Sittard een sportopleiding gevolgd op het CIOS.

Na militaire dienst (als sportinstructeur) getrouwd en verhuisd naar Brabant waar ik als sportleraar op de Levensschool in Schijndel ging werken.



In 1974 ben ik gaan werken als bewegingstherapeut bij het destijds Huize Assisië, nu Prisma geheten, waar ik 40 jaar gesport, gewandeld, gefietst en gezwommen heb met de bewoners c.q. cliënten.

Als afsluiting mocht ik een half jaar lang "Mont" trainen met een aantal bewoners en personeelsleden om de Mont Ventoux op de racefiets te beklimmen/bedwingen. Een super uitdaging en

fantastische ervaring maar bovenal een geweldige prestatie voor ons gehele Prisma Team.

Voor belangstellenden, klik eens [HIER](#) voor de bewegende beelden van deze beklimming.

Tevens ben ik 25 jaar voetbaltrainer geweest van verschillende amateur-voetbalverenigingen in de regio. De afgelopen 10 jaar was ik spinning-instructeur bij Sportcentrum LACO in Oirschot.

Stil zitten zit er dus bij mij niet bij!! Na mijn trainersloopbaan werd ik lid van "Toer en Wielerclub Hart van Brabant". We fietsen iedere zondagmorgen plus/minus 100 km. Netjes toch?



Daarnaast sporten we bij sportschool Feelgood en wandelen of fietsen wij 's middags ons rondje.

Mijn biljartloopbaan begon op de mulo in Groenlo bij een klasgenoot thuis, in de kroeg met vrienden, 10 van de rooie. Mooi gemiddelde of niet soms??

In Udenhout werd ik lid van biljartclub de Schol en na mijn pensionering lid van KTK omdat ik daar overdag altijd terecht kan. Biljarten doe ik vooral voor mijn plezier alhoewel..... ik niet graag verlies!!

Het is er dan ook altijd gezellig en daarom goed toeven.

Hopelijk kunnen we weer snel met zijn allen ouderwets aan de STOOT in 't Trefpunt aan de biljarttafel!

