



s.b.v KTK NIEUWSBRIEF
1^e jaargang 1 apr. 2021
No.5
Redactie:
Carel Eijkens – Hans Peijnenburg
Mail naar:
hans.peijnenburg@home.nl



VAN DE REDACTIE



Het bestuur en de redactie wenst iedereen vrolijke, fijne Paasdagen toe.

DIAMOND SYSTEEM



De naam "Diamond" is afkomstig van de vorm van de ivoren of paarlemoeren versiering, namelijk een diamant in ruitvorm. In het begin werden deze door de biljarters enkel gebruikt als aanknopingspunt, echter, hier kwam verandering in met de opkomst van het driebandenspel. De waarde van dit systeem is omstreden. Zeker is dat het systeem van een goede rekenaar nog geen goede biljartspeler maakt. Daar

komt wezenlijk meer bij kijken. Toch heeft het een voordeel – aangezien niemand een concept voor de driebandentraining heeft, kan men zich met het Diamondsysteem een goede ondergrond voor spelopbouw verschaffen. Men leert namelijk het onzichtbare net van looplijnen kennen, het biljart is vanaf nu niet meer een grote, groene vlakke zonder aanknopingspunten. Het Diamondsysteem is natuurlijk niet alleen zaligmakend. De biljarter moet de basisprincipes beheersen, zoals recht afstoten, na de afstoot de voorhand op het biljart houden, hoogte speelbal, dikte van aanspelen, hard of zacht afstoten, lange of korte afstoot, vlakke keu of licht geheven. Ongelooflijk veel variaties, wat het spelletje zo intrigerend maakt en zelfs verslavend werkt. Het belangrijkste om goed te presteren is echter niet het rekenen. Je moet 'goesting' hebben, de drang om te winnen en... alles moet goed zitten 'tussen de oren'.

GOED HÈ

Onze voorzitter Ton Brekelmans heeft maar liefst **20 aanmeldingen** van leden ontvangen om een keertje bij hem thuis te komen biljarten. Voorwaar een hele aardige geste. Houd je wel aan de door hem **opgestelde voorschriften** en schrijf na afloop even een reactie op onze website (reactie plaatsen) of stuur een berichtje naar de redactie van de Nieuwsbrief.

Toontje de Snotpin (tijdens verjaardag Toos) nog eens bekijken?

Klik [HIER](#)

FFFF VOORSTELLEN (ingezonden stukje)



Geboren, getogen en opgegroeid, in het oude Tilburg-Noord, beter bekend als d'n Heikant. Voor de stad Tilburg waren wij een grote boerengemeenschap Enige bekendheid hadden we te danken aan Peerke Donders, zijn nagebouwd geboortehuis, de kapel, en het kruiswegpark, waarvan de Staties geschonken zijn door de Parochies uit Tilburg. Ja, de katholieke impact was toen groot.

Uiteraard een aparte jongensschool en niet te vergeten diverse cafés. Voor menig oudere betekende dit na de Zondagse mis: naar de kroeg, voor een borreltje en een potje biljart. Ik als jongeling vond tevens mijn ontspanning via de voetbalclub, het zangkoor en het Patronaat, waar ook een biljart was geplaatst. Zo kon het gebeuren dat ik later beter kon biljarten dan mijn vader! Jullie begrijpen het al, het werd al gauw op Zondag, niet meer mee mógen, maar mee móeten naar de kerk ! De interesse voor het biljartspel was in mij wakker geschud en m'n eerste echte hobby was geboren.

Later de Mulo en Handelsdagschool gedaan bij de Fraters van Tilburg. Dit was de basis voor een loopbaan in de administratieve sector. Ik ben dan ook 44 jaar voornamelijk bij accountantskantoren en banken werkzaam geweest.

Het land tussendoor ook nog gediend tijdens de militaire dienstplicht bij de Verbindingstroepen. In 1969 getrouwd waaruit 4 zonen en 7 kleinkinderen uit voortgekomen zijn. Vanaf 1971, hebben we onafgebroken in Udenhout

gewoond, jaren lid van tennisclub TVU geweest en biljartclub café t Centrum. Vanaf 1984 diverse bestuursfuncties

bekleed, organisatie van de Unentse Mert, lidmaatschap van de Raad van Elf, en twee jaar als Prins Wil d'n Irste door het leven gegaan. Vanaf mijn pensioen in september 2002 ben ik een andere levensfase ingegaan en sedert 2013 lid van KTK

geworden, alwaar ik met grote voldoening deelneem aan zowel interne als externe competities en me daar dan ook erg op m'n gemak voel, ook al gaat het biljarten zelf niet altijd je-van-het !! Maar..... wel met plezier !! En nu maar hopen dat we allemaal weer snel aan de biljarttafels mogen staan !!



Wil Blom

BILJART RIJMPJE

In een snelle vlucht over het laken
Met de lijnen als baken
Bezocht hij alle hoeken
Om naar zijn bestemming te zoeken
Toen hij in het midden vermag
En rondtollend tussen de anderen lag
Was het resultaat nihil, al met al
Daar hij miste die rode bal.

In een blokje gegoten
Uit de rotsen ontsproten
Lag het vaak op de rand
Toch steeds bij de hand
Een bijdrage in de trefkans
Van die o zo belangrijke pomerans
Zonder zijn be-poedering
Wordt het spel een verloedering.

Op poten in horizontale stand
Twee leien van rand tot rand
Met een balk rondom
Maar niet in de vorm van een ton
Bedekt met fluweel dat voorziet
In vijfmaal een acquit
Drager van de partij
Voor je het weet is die voorbij.

De voortgang van de ballen
Met z'n allen
Hij is het nooit beu
Die straffe keu
Licht of wat zwaarder
Gedraagt hij zich bedaarder
Met zekere hand gestuurd
Als je er maar recht over gluurt.

De man aan de tafel
Met z'n grote wafel
Geeft aan hoe het niet of wel
Moet in dit spel
Vooraf en tussendoor poetsen
Met z'n sterke knoesten
Steeds goed bij de tel
Het scoreboard controleren kan hij wel.

Als je kan schrijven
Mag je blijven
Zonder wedstrijdformulier
Geen partijplezier
Aan het eind dat ge -reken
Door de arbiter ook bekeken
Inleveren bij het secretariaat
Anders komt er maar praat.

De opponent
Komt uit zijn eigen tent
Om te proberen
Ons een lesje te leren
Vaak gaat het er gemoedelijk aan toe
Soms is er wel wat gedoe
Het is voor de meesten wel
Maar een gezelschapsspel.

Nu al een tijd
Dat elke speler zich verbijst
Stilaan de vorm voelt wegzakken
Geen hapje of drankje weet te makken
Maar straks, het is wel zeker
Gaat het weer om die beker
Je voelt de uitdaging in je vezels
Laat ze maar komen die bange wezels.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loezje

GEINIG



HÈT IS MAR DAGGE UT WIT! (ingezonden stukje)

AAN IEDEREEN DIE VÓÓR 1980 GEBOREN IS.

- Hoe is het mogelijk dat de kinderen uit de jaren **40-50-60** en **70** vandaag de dag nog steeds leven?
- Wij dronken water uit de tuinslang en **NIET** uit een flesje;
- Wij deelden **ÉÉN FLESJE** priklimonade **MET VIER VRIENDEN**, en niemand is hierdoor gestorven;
- Wij aten snoep, en dronken limonade met veel suiker, maar wij hadden geen overgewicht. **WE WAREN NAMELIJK ALTIJD AAN HET BUITENSPELEN;**
- Niemand kon ons **BEREIKEN** als wij buiten waren, maar het ging gewoon **ALTIJD GOED;**
- We hadden **GEEN** kindersluitingen op medicijnen, deuren of kastjes;
- Tijdens het fietsen hadden we **NOOIT HELMEN OP!**
- Wij hadden geen Playstations, Nintendo "s, X-boxen, überhaupt geen videospellen, geen kabel-tv, geen surround sound, geen telefoons, computers en geen internet.
- **WIJ HADDEN VRIENDEN**, en speelden daarmee buiten!;
- De afgelopen **50 JAAR** was er een **EXPLOSIË** aan innovatie en nieuwe ideeën;
- Wij hadden **VRIJHEID**, we lieten dingen mislukken, wij waren succesvol en namen onze verantwoordelijkheden;
- **WIJ LEERDEN DAARMEE OMGAAN**, en jij bent er daar één van!

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Pech hebben of geluk hebben, zijn twee identieke gevallen, het overkomt je zonder dat je er wat aan kunt doen.

Alleen onze emotionele reactie erop verschilt:

Pech heb je niet verdiend, geluk wel.

PANORAMA**REVU**

Klik op het logo van één van de weekbladen en download via onze website, in PDF formaat, één van genoemde weekbladen.
Veel leesplezier!

NOG MAAR FFFFF OVER ONS EN CORONA (ingezonden stukje)



Voor de "oudjes" die in verzorging- of verpleeghuizen vertoeven, is optimale zorg vanzelfsprekend. Een belangrijk aspect daarin is een goede, zinvolle dagbesteding.



Als bouwers van de fundamenten waarop onze samenleving is opgebouwd, verdienen zij deze zorg, zeker in deze ongewisse tijden. Maar er is ook nog een hele grote groep ouderen die zich zelfstandig kan redden en..... ook nog vitaal, gezond en ondernemend zijn. Kijk maar eens naar buiten en je ziet vele ouderen al fietsend genieten van het mooie weer. Tja...thuis zitten is toch ook niet alles!



Maar de fiets biedt haast de enige soelaas in het sterk verarmde sociale leven van deze groep ouderen. Zij missen hun wekelijkse kaartavondje, een sjoelbakwedstrijdje, een partijtje jeu de boulen, een potje biljarten, de bingo, het koersballen, de senior muziek, zang of orkestvereniging, het dagje uit en het uitblijven van visite.



Door de sluiting van buurthuizen liggen sociale verpaupering en vereenzaming op de loer. De contacten zijn haast tot nul gereduceerd! Ben je niet ziek, dan zou je het haast wel worden. De huidige Corona maatregelen zijn een grote straf voor de groep "vitale" ouderen.



Hun welverdiende "oude dag" zien zij vervliegen achter de voordeur, de geraniums en het raam.



Buitensport toegestaan?, tja ... dat mag, onder voorwaarden weer.

Kan men voor de groep "vitale" ouderen ook geen beperkende toelatingsnormen hanteren zodat ook zij hun spel of hobby "voorzichtig" weer kunnen uitoefenen en hun sociale contacten kunnen herstellen?



Onze biljartvereniging KTK met 75 leden heeft tijdens de eerste maar ook tijdens de tweede Coronagolf een schoolvoorbeeld gegeven hoe met de Coronamaatregelen om te gaan. Registratie, desinfecteren van de handen maar ook van het biljartmateriaal, afstand bewaren, meubilair op de gewenste afstand geplaatst, een beperkt aantal leden toelaten in de biljartruimte, geen drankjes die worden geserveerd en geen in- of externe competitie, alleen maar een gezellig "potje ballen". Een compliment aan het bestuur, maar helaas het heeft niet mogen baten. Alles is nu op slot.



Het biljart is koud, de ballen, de biljartkeus, de speelkaarten, de yogamatjes, de koersballen en de sjoelbak liggen te versloffen, de verwarming is uit en het is er koud, net zo koud als de beperkingen die óók de vitale ouderen raken.

KLIC OP DE VESCHILLENDE AFBEELDINGEN VOOR EEN AARDIG FILMPJE!
WAAROM MOELIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN?